

Koddige rode panda's. Komt dat zien!

Je moet een gegeven reuzenpanda nooit in de bek kijken.

Dus ga ik niet zeggen dat deze lieflijke knuffelknoeperds eigenlijk maar een stelletje saaidozen zijn, die vrijwel de hele dag verveeld op een stronk bamboe zitten te knagen. Wars van actie wachten ze tot het zonnetje ondergaat en, met een beetje mazzel, de volgende ochtend weer opkomt.

Ze doen me een beetje denken aan de hedendaagse *Twittermens* – de opvolger van de homo sapiens – die langdurig stil en voorovergebogen naar een beeldschermje zit te staren, in de overtuiging dat 'ie digitaal onmisbaar is. En doorgaans totaal onzinnige informatie met andere vertegenwoordigers van zijn soort deelt:

'Ben effe kakken, zo terug' #brui-netruibreien #faxnaardarmstad' Dus tja, dat die wollige olijkerds niet naar ons aller Diergaarde

Blijdorp komen, maar vanuit China neerstrijken in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, daar hoeven we hier in Rottûrdam niet rouwig om te zijn. Vind ik hoor, en mijn mening

“

Geen 2,5 miljoen bezoekers in één jaar



wordt gedeeld door echte connaisseurs, zoals oud-Blijdorp-baas Ton Dorresteyjn, binnenkört bijna de buurman van de reuzenpanda's. Want we hadden ze kunnen hebben, leert een telefoontje, een jaartje of 12 geleden, toen Blijdorp nog dikke maatjes was met Shanghai Zoo. Het roofdierengebouw zou voor deze nieuwbakken publiekstrekkingen worden gereserveerd. Maar de duizelingwekkend hoge huurprijs en het feit dat je nooit echt zeggenschap krijgt over deze geadoreerde *special painted* beren, deed de diergaarde-directie van zo'n mogelijke deal afzien. Geen reuzenpanda's dus. Geen lange rijen wachtenden bij de oude ingang aan de Van Aerssenlaan, geen 2,5 miljoen bezoekers in één jaar, geen jonkie dat we met veel gevoel voor stadsliefde Dirk Wang Wong Kuijt zouden noemen. Geen *pandamania* in

Rotjeknor en een geheide nummer één-plek bij Lonely Planet.

Trouwens, we hebben panda's in Blijdorp, rode panda's om precies te zijn. Oké, een stukje

kleiner en minder beroemd, maar minstens zo knuffelbaar en koddig. En ze betrekken dit weekend een schitterend, nieuw verblijf, een cadeautje van de Vrienden van Blijdorp. Komt dat zien, zou ik zeggen, deze tópdieren. En soms bewegen ze nog ook!